

## Recension

# Över daggstänkta berg

Recensent: Lena Boström

Scoutrörelsen såg världens ljus i England, initiativtagare var lord Robert Baden-Powell. Som startskott för rörelsen betecknas ett läger för pojkar från olika samhällsklasser på Brownsee Islands år 1907. Följande år gavs den första upplagan av Baden-Powells ”Scouting for Boys” ut. Ett år senare hölls ett scoutmöte i Crystal Palace i London, och till det infann sig en grupp flickor och därmed var grunden för flickscouting lagd och ett speciellt program uppgjordes för flickorna. Ledare för flickscouterna blev Baden-Powells syster Agnes.

”Scouting for Boys” i svensk utgåva nådde Finland och närmare bestämt Mariehamn på vårvintern 1910. Det var kyrkoherden Karl Gustav Emmanuel Mosander som också hade ansvar för ungdomsverksamheten i staden som kom över boken och ansåg att det fanns mycket som kunde tillämpas på ungdomsarbetet i staden. I stort sett samtidigt hörde folkskolläraren Gideon Strandvik om boken och fascinerades av innehållet. Ryktet om boken spred sig och nådde Helsingfors i maj. På sommaren inleddes en hektisk period för scoutpionjärerna i Finland. Men glädjen varade inte länge, följande år förbjöds rörelsen av de ryska myndigheterna. 1917 tilläts rörelsen igen.

Det är ingen lätt uppgift att beskriva scoutingens 100-åriga historia i vårt land. Magnus Londen som ifjol gjorde det, hade definitivt en fördel av att han själv har varit aktiv inom scoutrörelsen.

I historiken ”Över daggstänkta berg” beskrivs rörelsen ur många olika synvinklar. Historiken är en annorlunda historik med ett stort inslag av humor, den är underhållande men samtidigt faktaspäckad. Den som själv har varit scout nickar titt och tätt igenkännande, just så var det ju!

Mycket som beskrivs i boken har jag känt till från förut, men scoutrörelsens tidigaste år var för mig ny och intressant läsning, t.ex. att scoutrörelsen i Finland fick sin början i Östnyland och i Mariehamn.

Lärorikt var det också att läsa om alla de problem och fördomar som de första scoutledarna hade att kämpa med.



*Magnus Londen: Över daggstänkta berg – Finlands-svensk scouting 1910–2010. Utgiven av Söderströms och Finlands svenska scouter, Helsingfors 2010, 311 sidor.*

Personporträtten tyckte jag också mycket om. Den som har upplevt Irene ”Irre” von Graewenitz både på Kåtan och diverse scoutläger nickar igenkännande, just sådan var hon!

De många bilderna gör historiken levande, här hittade jag tyvärr en del namnfejl men det är detaljer. Ett speciellt omnämnande bör faktadelen få, den är ett miniuppslagsverk för alla som är intresserade av scoutrörelsen, oberoende om man har varit scout eller inte.

En trevligt skriven, innehållsrik historik så kan ”Över daggstänkta berg” karakteriseras, värd att läsa.