



HELSINGFORS SLÄKTFORSKARE 50 ÅR! "KORT" GENOMGÅNG AV DE SENASTE 20 ÅREN 2003–2023

till största delen på basen av verksamhetsberättelser.

Brasklapp: Allt framgår inte av verksamhetsberättelserna, och eftersom styrelsen beslutat att inte ge ut en regelrätt historik får detta ses som ett snabbförsök till sammanställning, där det eventuellt brister i redogörelse för början av 2000-talet.

Helsingfors 23.3.2023

Tony Kronqvist

Då föreningen firade 10 år skrev ordföranden Nils Kock en 10-årshistorik och sade vid presentationen av skriften på festmötet.

"Mången förening, som blivit 50 eller 75 år och velat skriva sin historik, har fått lov att konstatera att uppgifterna om de första åren är mycket knapphändiga eller direkt bristfälliga, kanske till och med obefintliga. Vi har velat bespara kommande historikförfattare dessa besvärligheter genom att ge ut en 10-årsskrift, som berättar om vår förenings tillkomst och utveckling under de första åren. Målsättningen har varit att för såväl nutid som eftervärld visa, hur en grupp amatörsläktforskare spontant bildade en egen förening för att på så sätt vinna ett nytt fotfäste i tillvaron."

Den framsyntheten får vi vara synnerligen tacksamma över. Hur föreningen kom till och de 30 första åren finns att läsa om i tidigare historiker. *(Se annan plats under fliken Historia.)*

Inför 30-årsjubileet skrev ordföranden Hans Andersin:

"De ursprungliga stadgarna definierade verksamheten som möten med föredrag och rådgivning, studiebesök och resor både i hemlandet och utomlands samt publikationsverksamhet. Denna "framgångsformel" har alltid varit verksamhetens rättesnöre."

Vi kan konstatera att trots eller tack vare den digitala utvecklingen står sej detta fortfarande.

Till föreningens 40-årsjubileum skrevs ingen regelrätt historik, men dåvarande ordföranden Kaarlo Rainio skrev bl.a. i sin "Inför ett nytt decennium":

"Det enda som datoriseringen inte nämnvärt har påverkat är tydningen av handskrifter samt studieresorna."

Nu kan vi konstatera att också t.ex. domböcker skrivna med "gammal handstil" kan läsas i renskrivna form på dator med hjälp av AI (Artificiell intelligens) och att man också kan resa "på datorn" – likaså delta i studiecirkel och möten, men den fysiska samvaron ersätter det inte.

MEDLEMSKÅREN

består f.n. av årsmedlemmar, ungdomsmedlemmar, ständiga medlemmar, korresponderande medlemmar, hedersmedlemmar och kallade ständiga medlemmar.

I en artikel i Släktforskaren 2/2013 om verksamheten skrev Rita Neittamo: *”Många av HSF:s medlemmar har varit med i föreningens verksamhet sedan flera år tillbaka. Med åren har medlemskåren åldrats. Det har blivit svårare att rekrytera nya medlemmar vilket har lett till att det totala antalet medlemmar har börjat sjunka.”*

Medlemsantalet började sjunka efter ”rekordåret” 1991 då HSF vid årets slut hade 251 medlemmar och i slutet av 2002 var vi endast 213 st. Den senaste 20-årsperioden inleddes alltså med en utmaning och glädjande nog visade redan följande år 2003 på 233 medlemmar och 2004 på 243. Sedan har det gått ner och upp med en bottennotering på 212 medlemmar 2010. Vid utgången av 2022 hade HSF 226 medlemmar efter att under det året fått hela 20 nya, men dessvärre avgick eller avled lika många. Endast 2003 med 28 nya, 2004 med 22 och 2019 med 33 nya medlemmar har överskridit detta tillskott under de senaste 20 åren och flest avgick eller avled under perioden 2005: 20 medlemmar, 2006: 21, 2016: 24 och 2022: 20 medlemmar.

De medlemmar som anslutit sig före ”halvtid”, dvs. 1973–1998, är i skrivande stund 34 personer, dvs. 15 %, medan hela 180 personer, dvs. nästan 80 % anslutit sig under 20-årsperioden 2003–2022, varav 121 personer, dvs. drygt 53 % av medlemskåren, har anslutit sig under de 10 senaste åren.

Andelen kvinnor är 53,5 % och män 46,5 % – glädjande nog en rätt jämn fördelning.

Det allmänt ökade intresset för släktforskning har präglat verksamheten, men om medlemsantalet ska öka kräver det aktiv medlemsvärvning. Styrelsen började aktivera medlemsvärvningen 2016. År 2018 delades medlemsansökningsblanketter ut på bl.a. Arbis Öppet-husdag, släktforskarkurser och mässor och på månadsträffar och sänds som bilaga i medlemsbrev för att medlemmarna skulle ge dem åt släktforskningsintresserade vänner och bekanta. Samma år skapades möjlighet att ansluta sig som medlem via HSF:s webbplats eller att printa ut medlemsansökningsblanketter där. En ny broschyr och olika infoblad har tillhandahållits och det aktiva greppet fortsatte följande år och gav också resultat.

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft 25.5.2018 och försvårar till viss del kontakterna medlemmar emellan. Medlemslistor och kontaktuppgifter kan inte mera distribueras utan att alla gett sitt tillstånd. Samma gäller t.ex. uppdaterande av forskarregistret, som inte gjorts på 30 år.

Ordföranden. Hans Andersin, som hade valts till ordförande 1995, fortsatte ända till årsmötet i mars 2006 då han efterträddes av Kaarlo Rainio som i sin tur avgick vid höstmötet 2014. Ulla Bäck – föreningens första kvinnliga ordförande – satte två år, varefter nu sittande ordföranden Peter Ragnvaldsson varit ordförande sedan 2017.

Hedersmedlemmar, kallade ständiga och korresponderande medlemmar. Till hedersmedlemmar har under perioden valts Kurt Marander 2005, Hans Andersin 2006, Göran Lundsten och Carl-Axel Palmgren 2007, Per Göran Savander 2008. Susan Strömberg 2014, Kaarlo Rainio 2015 och Kristian Stockmann 2017.

Till **ständiga medlemmar kallades** Ulla Bäck och Annette Wavela 2020.

Nya **korresponderande medlemmar** blev Christina Backman i Sverige 2010 och Gunnar Damström i USA 2013.

(Se skild lista över samtliga heders-, ständiga kallade och korresponderande medlemmar på annan plats under Historiefliken.)

År 2019 avled Margareta Damsten, den sista av föreningens sju stiftande medlemmar och den sista av dem som var med vid starten 1973. Det sägs att det var hon som under diskorkningen efter avslutad Arbiskurs då gruppen firade kursledaren Ragnar Mannils 50-årsdag framkastade tanken att kursdeltagarna skulle fortsätta träffas, vilket blev startskottet för HSF.

EMBLEMET

Heraldikern Gustaf von Numers överräckte på HSF:s julfest 10.12.1975 det emblem som han skapat till föreningen. Emblemet har först i sin ursprungsfärg svart-vitt, senare i "HSF-grönt" använts kontinuerligt och flitigt: det har prytt alla Släktforskarens pärmar utom en, bilagor och forskarregister, de flesta årgångar av skriftserien Uppsatser, funnits på brevpapper och kort, skyltar m.m. Originalen hänger inramat i klubblokalen.

Ett förslag 2016 om att låta rita emblemet som ett heraldiskt vapen med en sköld som bakgrund förverkligades delvis; den utformning vapnet fick efter att en heraldiker ritat det avvek dock från det ursprungliga emblemet såpass mycket att styrelsen inte gick vidare med en registrering av vapnet. Frågan om en registrering av emblemet som vapen har återuppväckts i styrelsen under 50-årsjubileumsåret.

KLUBBLOKALEN I MUNKSNÄS

De första 22 åren fanns ingen mindre lokal att träffas i små grupper i eller för uppbevarande av det växande biblioteket. År 1995 anskaffades på hyra en klubblokal i bottenvåningen på Dragonvägen 10 i Munksnäs. Lokalen har tre rum, varav ett hyrs ut vidare som lager. Klubblokalen skulle ha firat 25-årsjubileum 2020 med öppet hus, men dessvärre kom pandemin emellan.

Lokalen har använts som bibliotek och för enskilt studium, studiecirkelmöten, verkstäder och klubbar, styrelse- och arbetsgruppsmöten och för Öppet hus-tillställningar.

Fram till hösten 2010 kunde medlemmar ha egna nycklar, och lokalen användes flitigt till egen forskning, men då fastighetsbolaget anskaffade ett säkerhetslåssystem kunde endast få nycklar ges ut, närmast till styrelsen. Det ledde till drastiskt minskat antal besök, eftersom nyckel endast tillfälligt kunde utlånas till medlem.

År 2004 hade klubblokalen enligt gästboken 375 besök per år, de därpå följande åren kring 300, men antalet sjönk 2010 till 250, 2011 till 206 och 2012 noteras i verksamhetsberättelsen endast "ett tiotal". Oklart hur man tidigare räknade besöken, men enligt gästbokens senaste anteckningar är besöken igen uppe i några hundra – inräknat också styrelse- o.a. arbetsmöten.

I klubblokalen finns HSF:s bibliotek som f.n. omfattar över 1 500 titlar, diverse mindre skrifter, exemplar av alla årgångar av medlemstidningen Släktforskaren och skriftserien Uppsatser,

utbyttestidningar med andra släktforskarföreningar såväl inom landet som i Sverige och USA (Seattle), antavlesamlingen och föreningens administrativa arkiv.

Därtill finns teknisk apparatur såsom två datorer, printer/kopieringsapparat, projektor, mikrofon för digitala möten och fortfarande en mikrokortsläsare och ett 20-tal mikrokort över några kyrkböcker som inte ännu är digitaliserade.

Under 2018–2021 genomgick lokalen en grundlig uppstädning från golv till tak. Gamla, opraktiska och bågande bokhyllor byttes ut mot Lundiasystem, överloppsmöbler och en del föråldrad teknisk utrustning avyttrades samt diverse kontorsmaterial, mappar och papper gick igenom. Ad hoc-arbetsgruppen Henrik Andersén, Peter Bussman, Rita Neittamo, Tony Kronqvist, Tom Swahn och Margaretha Wildtgrube åtog sig att riva, städa, tvätta, sortera och bygga upp. Så gott som alla nya hyllstegar och hyllor anskaffades genom donationer av medlemmar och kostade föreningen minimalt i ett par hyllplan och ett antal fästhakar.

SAMLINGSLOKALEN FÖR MÅNADSMÖTEN

Månadsmöten har sedan 1973 hållits i olika repriser på Helsingfors Sparbanks klubblokal, EFFOA:s personalrestaurang, Röda Korsets personalmatsal, auditoriet på stadsbiblioteket i Böle, Kampens servicecentrum och Vetenskapernas hus.

Från våren 2003 t.o.m. våren 2016 höll månadsmötena på Arbis på Dagmarsgatan 3. I.o.m. flytten till Arbis hade den traditionella mötesdagen onsdag (verksamheten startade som "Onsdagsklubben") först flyttats till tisdag och fr.o.m. hösten 2003 till måndag – som nu varit den fasta månadsmötesdagen i 20 år. Under renoveringen av Arbis verksamhetsåret 2006–2007 hölls månadsmötena i Arbis tillfälliga utrymmen på Sturegatan 2, åter på Dagmarsgatan 3 hösten 2017–våren 2018.

Pga. omorganiseringen av stadens verk och deras utrymmesbehov på Arbis kunde HSF inte mera samlas där regelbundet. Från hösten 2018 hyrde föreningen in sig på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 i Kronohagen. En minskning i antal deltagare på månadsmötena märktes genast. Två månadsmöten kunde 2019 hållas på Arbis och då deltog genast flera personer. Eftersom Vetenskapernas hus ligger lite avsides vad gäller kommunikationer och då hyreskostnaderna var kännbara samt tidsanvändningen på kvällen knapp sökte föreningen efter ny lokal, som hittades i absoluta centrum intill både buss-, spårvagns- och tågförbindelser – dessutom med förmånlig hyra. Ny samlingslokal 2020 blev Helsingfors svenska Marthaförenings lokal Hemvrån på Simonsgatan 12 A. Dock hann bara två månadsmöten hållas där innan träffarna måste inhiberas pga. de restriktioner som trädde i kraft i mars pga. coronapandemin. Hösten 2021 återupptogs de fysiska träffarna i Hemvrån, 2022 inleddes med två digitala Zoomträffar till följd av det förvärrade pandemiläget, men därefter har fysiska månadsträffar igen kunnat hållas.

MÅNADSMÖTEN /MÅNADSTRÄFFAR

Månadsmötena/månadsträffarna har som tidigare inletts med föreningsinfo och därefter har egna medlemmar eller anlitade utomstående hållit föredrag om släktforskning eller nära relaterade ämnen. Sammandrag av de flesta månadsföredrag har tryckts i Släktforskaren.

(Se skild lista under Historiefliken över alla föredrag sedan 1973).

Den tidigare så populära månadsmötespanelen ”Frågor och svar” – en form av lektioner i släktforskning med tips och lärdomar – som hållits en handfull gånger under de 30 första åren och regelbundet sedan 2001 (undantag 2002 och 2013), slopades efter 2018 då frågor inte inkommit spontant under de senaste åren. Kanhända har möjligheten att söka på internet bidragit till detta, trots att egna detaljproblem nog dyker upp. Startandet av Släktforskarverkstaden med rådgivning har också gjort sitt till att man fått svar på sina frågor.

Samvaro och diskussion var svårt att få att rymmas under tiden på Vetenskapernas hus pga. den sluttid som gällde, men nu har detta återupplivats: månadsträffarna på Marthornas lokal Hemvrån inleds med kaffe/te-servering en dryg halvtimme före månadsträffarna och efteråt finns tid att samtala och umgås

Enligt verksamhetsberättelserna 2004–2017 har antal deltagare på månadsmötena årligen i genomsnitt per månad varit 50 st – en siffra som är aningen i överkant och kanske inte så tillförlitlig då det är samma runda tal för alla år.

År 2018 var medeltalet 42 och 2019 var det 38, under januari och februari 2020 deltog i medeltal 40 personer och därefter slog coronarestriktionerna till och mötesdeltagandet under det fysiska möte som kunde hållas i september uppgick till 15. Under 2021 deltog i medeltal 17 personer i ett digitalt distansmöte på våren och de tre träffar som kunde hållas på hösten. Under 2022 var pandemin över men det fanns trots det en viss försiktighet i att röra sig bland folk: i medeltal 37 deltog i de digitala träffarna och 18 på Hemvrån.

STADGAR och ÅRSMÖTEN

Stadgarna har genomgått några förändringar under de 20 senaste åren. Nya stadgar godkändes 2007, enligt vilket föreningen hade såväl höstmöte som vårmöte. I.o.m. stadgeändringen våren 2017 ersattes dessa av ett årsmöte på våren.

Stadgarna uppdaterades igen 2022 med förtydligande av några oklarheter kompletterat med möjligheten till digitalt deltagande på distans och införande av en ungdomsmedlemskategori.

Årsmötet 2020 kunde pga. pandemirestriktioner inte hållas som stadgarna föreskrev före utgången av mars utan hölls med stöd av en tillfällig undantagslag först 3.9.2020. Årsmötet 2021 hölls inom ordinarie tid men under coronarestriktiva förhållanden, dvs max sex närvarande på plats i Johannes församlings utrymmen – då ordinarie samlingslokalen inte ännu uppläts för möten – och övriga årsmötesdeltagare via digital närvaro, då ännu enligt undantagslag.

STUDIECIRKLAR, VERKSTÄDER och KLUBBAR

Studiecirkel Kronohagen sammankom 2002–2004, inkl. ett par vandringar för HSF:s medlemmar, den ena till empiresalen i stadshuskvarteret och de äldsta husen mellan Alexandersgatan och Salutorget och den andra till interiörerna i några viktiga offentliga byggnaderna; Treenighetskyrkan, Riksarkivet, Finlands Bank och Ständerhuset.

Gamla handstilar – HSF:s äldsta studiecirkel som startat 1980 – har fortsatt att lära ut tydning av 1600- och 1700-talsskrift. Göran Lundsten, som var handledare för gruppen sedan 1995, efterträddes i oktober 2012 av Marita Raatikainen. I medeltal har ca 16 deltagare samlats en

timme före månadsmötena – medeltalet har uppgetts med samma tal år efter år, varför det kanske är mera en uppskattning. Fr.o.m. hösten 2018, då månadsmötena flyttade till Vetenskapernas hus, har man samlats i klubblokalen, vilket innebar en ungefärlig halvering av antalet deltagare genom att kopplingen till månadsmötena försvann, men det betydde ändå "fullt hus" i den mindre klubblokalen.

Då pandemin slog till i mars 2020 inhiberades aprilträffen och från hösten blev verksamheten e-postbaserad. Dessvärre har de som sökt hjälp med texttydning eller önskat övningsuppgifter sjunkit till en handfull.

Introduktionskurs för nybörjare hölls 2003 och 2005 av Göran Lundsten. Nybörjarkurser hålls numera i Arbis regi.

Våren 2010 höll HSF två möten för intresserade nya medlemmar, där grunder i släktforskning presenterades och diskuterades.

I verksamhetsberättelsen 2011 står det märkligt nog: "Under verksamhetsåret förelåg inget behov till någon grundkurs i släktforskning".

Datadagar: Två träffar hölls i klubblokalen 2003 med Per Göran Savander och Carl-Axel Palmgren som dragare, och likaså arrangerades två datadagar med Per Göran Savander 2004, 2005 och 2006.

Webbarbetsgrupp. Våren 2008 samlades en grupp under webbmastern Carl-Axel Palmgrens ledning för att under två träffar lära sig kodning samt utveckling av föreningens webbsidor.

Familjearkivgrupp. Under hösten 2008 och våren 2009 samlades intresserade medlemmar till sex möten, där upprättandet av familjearkiv diskuterades, närmast arkivering och katalogisering av brev och fotografier.

Släktforskarverkstad med rådgivning startade med regelbunden verksamhet hösten 2017 i klubblokalen under Peter Ragnvaldssons ledning. Också Rita Neittamo och Tony Kronqvist har ställt upp som rådgivare. Medlemmar samlas för praktisk släktforskning där man fritt diskuterar olika förekommande frågeställningar eller problemområden som dyker upp. Mellan fem och tio deltagare var på plats per gång de första fyra åren tills det blev bitvis paus eller begränsningar i antal deltagare under ett par år under pandemin fr.o.m. mars 2020. Under 2021 hölls endast två träffar i klubblokalen och en på distans och 2022 endast fyra träffar, och deltagarantalet sjönk till ett par personer, men en återhämtning håller på att ske.

DNA-klubben hade sin första träff hösten 2019. Anders von Bell och Tryggve Gestrin har ansvarat turvis. I början samlade träffarna i medeltal fyra personer, med pauser under pandemin 2020–2021, och därefter högst ett par per gång.

ÖVRIGA SAMMANKOMSTER

Öppet hus-projekt för att öppna klubblokalen för släktforskningsintresserad allmänhet genom att arrangera rådgivning och information om släktforskning startades med Öppet hus-dag våren 2003. Tillställningen samlade 33 intresserade och uppmärksammades i pressen och lokalradion.

Öppet hus-dagar för allmänheten ordnades också 2004 (35 och 6 deltagare – det senare pga. busstrejk), 2005 och 2006. Tillställningarna 2010 var "välbesökta" och internet-användningen i

släktforskning rönt stort intresse. ”Hela klubblokalen fylldes av personer” 2011. Orsaken till publiktillströmningen då var att styrelsemedlemmen Tord Elfving någon dag tidigare blivit intervjuad i radion.

Öppet hus ordades åtminstone 2013, år 2016 var sökdatan HisKi med församlingarnas historieböcker tema och 2017 var Nationalbibliotekets digitala tidningsarkiv i fokus.

Öppet hus/klubblokalen 25 år och Släktforskningens ABC för nya medlemmar måste inhiberas 2020 och likaså Öppet hus med uppdaterade biblioteket 2021 pga. pandemiläget.

Släktforskningens dag. I Sverige har Släktforskningens dag firats sedan 2006 och sedan 2018 den tredje lördagen i januari. Idén är att släktforskar- och hembygdsföreningar m.fl. håller öppet hus. HSF har uppmärksammat dagen sedan 2020 med Öppet hus och info i klubblokalen.

År 2021 kastade dessvärre coronapandemin ännu sin skugga över träffen; klubblokalen fick endast två besök, därtill tre tidningsbeställningar på distans. Utsorterade extra ex. av äldre Släktforskaren delades ut gratis och medlemmarna hade på förhand fått sig tillsänt lista på de artiklar som fanns i respektive tidning. Följande år 2022 måste besök i klubblokalen inhiberas då pandemiläget förvärrades, men medlemmarna tipsades att se vad som erbjöds på Sveriges Släktforskarförbunds Rötter-webbsidor och på Arkiv Digital.

Släktforskningens dag kunde igen firas 2023 med Öppet hus och till det fick de 20-tal medlemmar som anslutit sig under det senaste året särskild kallelse, som hela hälften av dem besvarade med att komma och bekanta sig med klubblokalen och biblioteket.

Jullunch, julglögg. Den årliga jullunchen på restaurang hade blivit en tradition på 2000-talet (före det hade man kvällsjulfester med kaffe och tilltugg). Åren 2003–2007 samlades man på Restaurang Tekniska och 2008–2018 på Handlingsgillet – med paus 2013 eftersom 40-årsfestmiddagen hölls där i oktober. Enligt de få uppgifter om antal deltagande som finns i verksamhetsberättelserna verkar ca 60 personer ha deltagit per år, men 2017 noterades 39 och 2018 endast 33. Den markant ökande prisnivån kan ha inverkat. Ett försök att flytta jullunchen till aningen förmånligare Rest. Tekniska 2019 hjälpte föga då deltagarantalet ytterligare sjönk till 29. Jullunchen 2020 måste inhiberas pga. coronapandemin och 2021 byttes jullunchen ut mot en julglögg med ostbricka på Handlingsgillet – 17 personer hade vågat sig på restaurang under de lättade coronarestriktioner. Jullunchen fick ett uppsving då den 2022 arrangerades som catering i Marthornas samlingslokal på Hemvrån – ett lyckat koncept med 38 deltagare (ca 30 medlemmar avec). Ibland har programmet bestått av föredrag eller kåseri, ibland av musikunderhållning.

40-årsfestligheterna 2013. (Se skild redogörelse under Historiefliken.)

ANTAVLORNA

HSF önskar att dess medlemmar skall inlämna sin antavla till biblioteket, dvs. uppgifter om födelse-, döds- och vigseldatum och orter för far- och morföräldrar i fem eller sex generationer (ibland flera), gärna med en kort levnadsbeskrivning. Det är önskvärt men inte nödvändigt att en antavla också får publiceras i Släktforskaren. För att sänka tröskeln tar HSF också emot halva antavlor, dvs. sådana som enbart omfattar förfäder från mors eller från fars sida. Egentliga släktutredningar har publicerats i Uppsatser, några i Släktforskaren.

Sedan HSF började insamla antavlor 1985 har över 200 antavlor inlämnas, varav ca hälften publicerats i Släktforskaren med början 1996. Under perioden 2003–2022 har 40 antavlor publicerats; de första åren t.o.m. flera i samma tidning då de inte innehöll levnadsbeskrivningar, och endast sex tidningar (av 40) har varit utan antavla.

Enligt läget 2023 har dock endast 16 % av nuvarande medlemmar lämnat in sin antavla. För några år sedan var siffran 25 %. Det är förståeligt att andelen sjunkit, då omsättningen av personer i föreningen är 10–20 per år medan endast två antavlor per år f.n. hinner granskas.

Ett system infördes 2006 så att medlemmarna gratis kunde låta lägga ut sina antavlor på föreningens dåvarande webbsidor. Dock utnyttjade endast några enstaka medlemmar detta, och vid byte av webbleverantör överfördes inte systemet. Med dagens möjligheter att publicera sin antavla på nätet i olika forum och då GSF har grundat referensdatabasen Isotammi borde HSF överväga vilka eventuella åtgärder som skulle vara praktiskt genomförbara och mest nyttiga. F.n. är antavlorna tillgängliga i klubblokalen i pappersform och delvis på en sticka i Word.

I Hans Andersins välkomstord vid 30-årsjubileet står att Per Göran Savander fr.o.m. 1996 (troligen till ca 2003) har inmatat, redigerat och åtminstone delvis integrerat en stor del av antavlorna i en databas. *”Resultatet är en databas som bl.a. visar i hur förvånande hög grad många av våra medlemmar är släkt med varandra”*. Dessa uppgifter finns på en föråldrad diskett, införande av uppgifter har upphört och systemet är föråldrat och tyvärr oanvändbart. Rätt utnyttjad är antavlesamlingen en värdefull källa för medlemmarnas forskning.

En projektgrupp bestående av Anja-Bi Pulkkinen, Maj-Britt Järvinen, Birgitta Rantanen och Christer Lindström arbetade 2016–2017 med att katalogisera de antavlor som under årens lopp inlämnats till föreningen. Över de färdiga antavlorna gjordes ett register i alfabetisk ordning över materialet i mappar I-X och ett register har uppförts över antavlor som pga. sitt format förvaras i papptuber (10 st.) och ett annat över påbörjade men inte slutförda antavlor (50 st.). En lista över de numrerade antavlorna finns också inlagda på webbplatsens medlemsidor.

Granskare och redigerare av antavlorna: Peppe Savander i början av perioden och fr.o.m. 2011 hjälpte Kristian Stockmann vid behov medlemmarna att komplettera sina antavlor samt granska och redigera dem som blivit färdiga för publicering. År 2018 skötte Tony Kronqvist och Peter Ragnvaldsson om granskningen och Rita Neittamo redigerade, och fr.o.m. 2019 har Tony Kronqvist handhaft granskning och redigering.

ABC för antavlor och nya medlemmar. En arbetsgrupp tillsattes 2018 men arbetet låg nere under coronapandemin 2020–2022 och återupptas 2023.

STÖRRE PROJEKT

Öppet-husprojektet. *Se tidigare ovan under Övriga sammankomster.*

Fotografering av gamla gravstenar II.

Ett nytt ca tvåårigt projekt startade 2005 med fotografering med digitalkamera och dokumentation av gravstenar i Helsingfors med början i Sandudds äldsta delar och hjältegravarna på gamla och nya sidan av Sandudds begravningsplats. Dokumentationen omfattade, förutom

fotografi av gravstenen, namn, födelsetid, dödsdatum som på hemdatorer infördes i en databas. (Det förra projektet genomfördes 1988–1997 i svartvitt och med endast gravstenar äldre än 1900). Projektledare inom HSF var Martin Gardberg, initiativtagare och sakkunnig: Carl-Axel Palmgren. Ett 20-tal medlemmar deltog 2006 och ett 15-tal 2007–2009.

Materialet överfördes till Genealogiska Samfundets landsomfattande öppna databas över gravstenar. Gravdatabasen är öppen för alla, förutsätter inte medlemskap i GSF och är tillgänglig via SukuHaku.

Ett projekt för att utbilda lärare i släktforskning

2003 utföll inte så bra då endast en person anmälde sig som intresserad. Projektet, stött av Sparbanksstiftelsen, utvecklade under de därpå följande åren ett introduktionspaket i PowerPoint med CD-kopior färdigt 2007, som det var tänkt att lärare i högstudier och gymnasier kunde använda för att lära skolbarn om släktforskning, men projektet fick ingen genklang i skolvärlden.

HSF arrangerade tillsammans med **Arbis** två föredragsserier **”Släktforskningens källor” 2005 och 2006** och bidrog med 2x3 föredrag:

2005: Rolf Lilja: Finlands kyrkoböcker, Hans Andersin: Skatteförvaltningens dokument, domböcker, militära mönstringsrullor etc, Per Göran Savander: Släktforskningskällor på internet.

2006: Kristian Stockmann: Finlands kyrkoböcker, Hans Andersin: Hur åstadkommer man en släktbok, Per Göran Savander: Internet, datorer och släktforskning.

Samarbetet med Arbis har fortsatt.

Topeliusprojektet

Det som bara skulle bli en enkel publicering av Zacharias Topelius antavla till 200-årsjubileet 2018 utvecklades till ett flerårigt projekt med att uppgöra en antavla, två månadsföredrag och artiklar i Släktforskaren, föredrag, besök hos Nykarleby släktforskare och Munksnejdens pensionärsförening samt överräkning av inramad antavlan o.a. material till Kuddnäs museum/Nykarleby stad (står på pianot bredvid Topelius eget avritade släkträd), Topeliussällskapet, Svenska litteratursällskapet i samband med deras Topeliussatsning och Svenska Teatern med deras Topelius-guidningar. Tony Kronqvist och Alexandra Ramsay stod för föredrag och artiklar och Tony Kronqvist för uppgörande av antavlan. Båda mottog Topeliusmedaljen i brons av Topeliussällskapet. En kopia av antavlan hänger i HSF:s klubblokal.

Soldattorpsprojektet

med kartläggning av soldattorp och soldater 1721–1809 startade 2019, efter en brainstorming året före. En forskningsplan har uppgjorts. Fr.o.m. november 2020 har projektet genomförts genom att HSF ingått arbetsavtal på timbas med Peter Ragnvaldsson som forskare för att genom arkivgenomgång kartlägga regementen, kompanier och soldater, dragoner, båtsmän och soldattorpen i de enskilda rotarna. Projektet är villkorligt och genomförs endast i den mån föreningen får externt understöd.

Projektet har en egen e-postadress och egen webbsida: [projekt.soldattorp\(at\)gmail.com](mailto:projekt.soldattorp@gmail.com) och en egen webbadress: genealogi.webbhuset.fi/projekt/ .

Den sökbara databasen med soldattorp, soldater m.m. öppnades på HSF:s webbplats 12.2.2021 då Karis kompani som första helhet inskrivits. Databasen är öppen för allmänheten.

En arbetsgrupp bidrar på frivillig bas med terränggång och kartläggningar i första hand i det svenska Nyland. I arbetsgruppen ingår Peter Bussman, Tryggve Gestrin, Peter Ragnvaldsson, Tom Swahn och Margaretha Wildtgrube.

Professorn i nordisk historia Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi), professorn i historia Lars Ericson Wolke (Försvarshögskolan i Stockholm) och docent Christer Kuvaja (forskningschef vid Svenska Litteratursällskapet) har ställt upp som konsulter.

Soldattorpsprojektet har intresserat också forskare vid Centrala Soldatregistret i Sverige.

WEBB och FACEBOOK, DATABEHANDLING och TEKNIK

Fast bredbandsanslutning installerades i klubblokalen i augusti 2005.

Föreningens **e-postadress** hsf(at)luukku.com byttes 2005 till helsingfors.hsf(at)elisanet.fi och 2017 till helsingfors.hsf(at)gmail.com. År 2016 konstateras att största delen av våra medlemmar har e-post.

Byte av webbleverantör och **webbadress** från medlem.spray.se/slafors/index.htm till kotisivu.mtv3.fi/hsf/index.htm skedde 2003, till elisanet.fi/hsfoo/ 2006 och senhösten 2010 övergick HSF till att använda Kulturhusets webbadress hsf.webbhuset.fi.

Carl-Axel Palmgren hade utvecklat och uppdaterat webbplatsen och fungerat som webbmater 2003–2010, varefter Kristian Stockmann satte upp de nya webbhuset-sidorna 2010 som Rita Neittamo blev webbmater för. Tom Swahn tog över som webbmater 2017.

Det viktigaste på **webbsidorna** var i början händelsekalender, info om föreningen, bokförteckningar, tidskriftsförteckningar, detaljer om resor och foton, projekt och prislistor, men med åren har webbplatsen utökats med allt vad verksamheten kan erbjuda och mera därtill, inklusive bibliotekets och soldattorpsprojektets sökdata-baser samt Nyländska släktforskar-samarbetets webbsidor. Ett försök på senare år har gjorts att aktivera bloggskrivandet men endast en aktiv bloggskrivare bidrar f.n.

Sedan 2018 finns det också **skilda webbsidor för enbart medlemmarna** där de kan skapa sig lösenord för att kunna tillgodogöra sig informationen, likaså finns skilda webbsidor för styrelsemedlemmarna.

Besöksantal och sidladdningar har ökat under 2000-talet: 2015: 4 113 besök och 13 441 sidladdningar, 2019: 6381 / 23 439, som mest under coronaåret 2021: 6 649 / 28 733 och 2022: 5 841 / 23 087.

Besök och sidnedladdningar jämfört 2015 med 2019 steg med 55 % respektive 74 %, sjönk en aning första coronaåret 2020 innan nytt material hann sättas ut, steg 2021 men sjönk en aning igen 2022 när de fysiska träffarna fick större utrymme. Förändringen 2015 -> 2022 är 42 % respektive 72 %. Den ökade skillnaden mellan antal besök och sidladdningar tyder på att det per besök finns flera sidor och mera material som intresserar.

Föreningen öppnade en **Facebook**-sida 2015. I början användes sidan flitigt, men på senare år har sidan inte besökts i någon större utsträckning, vilket delvis torde bero på Facebooks algoritmsystem; ju flera som reagerar på inlägg desto mera sprids sidorna. En upplivning och aktivering startades 2023.

Den tekniska utrustningen har kontinuerligt moderniserats enligt behov och för det mesta genom erhållna understöd. Den senaste uppdateringsrundan började 2018 med en omfattande storstädning i klubblokalen då föråldrad och oanvändbar teknisk apparatur fördes bort. En ny kopieringsapparat inköptes 2018 och HSF bytte avtal från Elisa till husbolagets förmånligare DNA-kabelnätanslutning.

Uppdateringen av Windows 7 i bordsdator i klubblokalen upphörde 2019 och alla data överflyttades till en ny, bärbar HP-dator med Windows 10 och Office 365. Därtill köptes ny skärm och nytt tangentbord 2020.

Licens för datakommunikationsverktyget Zoom och en Jabra-mikrofon/högtalare anskaffades 2021. Samma år inköptes ett kamerastativ för att möjliggöra digitala möten under coronapandemin och filma föredrag m.m. att sättas ut på webbplatsen.

Medlemmar kunde tidigare nyttja föreningens bordsdator i biblioteket för internetarbeten och vid behov låna föreningens mobila PC och dataprojektor för genealogiska arbeten och föredrag. F.n. finns en laptop som medlemmarna kan använda i biblioteket.

Med understöd från Konstsamfundet kunde en bärbar dator med Windows 10 och Office 365 köpas för projektledarens arkivarbete. Likaså införskaffades 2020 Webbhusets licens för användning av Desky-programmet för sökbar katalogisering av soldattorp, soldater m.m. för att vara tillgängligt på HSF:s webbplats. Webbhusets katalogiseringsprogram används också för att uppdatera den sökbara bokkatalogen. En digitalkamera för fotografering av icke-digitaliserade originaldokument för soldattorpsprojektet har också inköpts för projektet.

RESOR och UTFÄRDER I ALLA VÄDERSTRECK

Både flerdagsresor, endagsutflykter och exkursioner har under alla HSF:s 50 år varit populära. *(Se mera detaljerad lista över resor, utfärder och exkursioner 1974–2023 på skilt ställe på HSF:s webbplats)*

Längre resor med övernattning har under den senaste 20-årsperioden gjorts en per år utomlands men också inom landet, med undantag av 2015 (för få anmälda), 2019 (ingen resa planerad), 2020–2021 (pandemin) och 2023 (jubileumsfestligheter). Resmål har varit Sverige, Estland, Lettland, Ryssland, Tyskland och inom landet Österbotten, Åland och S:t Michel.

Endagsutfärder utan övernattningar har också företagits så gott som varje år (utom 2019–2021) och HSF har varit i Halikko/Åbotrakten, Langinkoski/Strömfors/Malmgård, Mäntsälä/Heinola, S:t Karins/Pargas, Sjundeå/Kyrklätt, Tavastehus/Iittala, Helsingfors/Vanda, Borgå, Kotka/Strömfors, Kimitoön/Dragsfjärd, Tavastehus/Visavuori, Tusbyön, Verla/Kuusankoski, Esbo/Kyrklätt/Sjundeå samt Strömfors/Pernå/gamla gränsen 1743.

Exkursioner i närområdet har i början av perioden t.o.m. gjorts två per år, men 2005–2009 och 2016–2017 var det paus. HSF har besökt Krigsarkivet, Brages pressarkiv, Riksarkivet, Museiverkets bildsamlingar, Svenska litteratursällskapets arkiv, Genealogiska samfundets bibliotek, Tuglas-sällskapets Baltikum-bibliotek, Patent- och registerstyrelsen, Riddarhuset, Riksdagens bibliotek, Mormonernas släktforskningscentrum, Diakonissanstalten, Lappvikens begravningsplatser för olika trossamfunds, Helsingfors stadsarkiv, 1700-talskanonslupsutfärd vid Sveaborg och senast en promenad i 1700-talets Helsingfors.

EXTERN VERKSAMHET

HSF ställde upp med information, bildspel m.m. i samband med **evenemanget NU av Svenska pensionärsförbundet** på Kulturhuset G18 år 2006.

Bokmässan i Helsingfors. Föreningen deltog för första gången 2012 och har sedan dess varit med varje år i Svenska studieförbundets, sedan 2020 namnändrad till Förbundsarenans bås för tidskrifter. Dock inhiberades bokmässan 2020 pga. coronapandemin, men en bokkatalog gavs ut som vanligt och HSF medverkade i den bland övriga tidskrifter. På bokmässan 2022 hade Tidskrifter.fi ett nytt koncept där ingen tidning kunde hyra egen informations-/försäljningsdeskplats, vilket resulterade i färre kontakter och mindre tidningsåtgång.

Tidskriftsprojektet Testa en tidskrift. Förbundsarenan hade 2020 digital presentation av tidskrifter på nätet, där också Släktforskaren medverkade. I Testa en tidskrift-kampanjen fick man beställa ett provexemplar och 30 Släktforskaren postades åt intresserade, dock utan att det resulterade i någon ansökan om medlemskap i HSF. I följande kampanj deltog Släktforskaren inte då utfallet, trots synligheten, bedömdes som litet.

Kontakt med **Pargas Släktforskare** hade etablerats i samband med XIII Finlandssvenska Släktforskarkonferensen i Pargas 2006 och under en utfärd till Pargas 2007 och återupptogs på bokmässan 2019 samt följdes upp med ett besök hos dem av vice ordf. Margaretha Wildtgrube 2021 för kontaktskapande och utbyte av tidningar och skrifter.

Träff med Borgå Släkt- och Bygdeforskare och start av informellt samarbete skedde 2015 med besök på Dragonvägen av en grupp från Borgå. Planer togs upp på att kontakta andra nyländska släktforskarföreningar och diskuterades möjligheten att i framtiden igen arrangera en svenskspråkig släktforsarkonferens (hållits 16 sådana 1982–2013).

Det förslag till **samarbete mellan andra svenskspråkiga släktforskarföreningar** som inte tog fart 2001 fick en flygande start **2018** då ett aktivt samarbete med nyländska släktforskarföreningar inleddes genom att **Nyländska samarbetsdelegationen** grundades och webbplatsen **Nyländskt släktforsarsamarbete** med föreningarna och klubbarna i Hangö, Raseborg, Sjundeå, Borgå, Lovisa samt Grankulla pensionärer skapades genealogi.webbhuset.fi/start/. Webbplatsen används för info mellan föreningarna för gemensamma projekt, möten, nyheter, exkursioner eller utfärder.

Genealogiska Samfundet i Finland. HSF har kontinuerligt informerat sina medlemmar om GSF:s svenskspråkiga möten och rekommenderat GSF:s övriga verksamhet. Samarbetet med GSF:s lokalsektion för huvudstadsnejden (Torsdagsklubben) har fortsatt genom sporadiska gemensamma föreläsningsarrangemang med olika språklösningar, bl.a. under senare tid:

- En kväll med SVAR – Sveriges riksarkivs digitala forskarsal med GSF:s Helsingforsgrupp torsdagsklubben på Arbis 2018.
- Temakväll kring Helsingfors kyrkböcker på Vetenskapernas hus 2019.
- Släktforskningspublikationer i fokus. GSF-seminarium på svenska som var inplanerat som träff hösten 2020 måste inhiberas pga. coronaläget. Föredragen inspelades separat och gjordes tillgängliga på genealogia.fi/slaktforskningspublikationer-i-fokus. Rita Neittamo och Margaretha Wildtgrube samtalade kring Lokala släktforskningsföreningars publikationsverksamhet "case

Helsingfors Släktforskare rf". På de riksomfattande släktforskardagarna Suku 2021-videoseminarium, arr. GSF, visades i en paus HSF:s video.

GSF fyllde 100 år uppvaktade HSF genom att överrätta en tavla med föreningens emblem. HSF uppvaktade också GSF:s tidning **Genos** med en kopia av Släktforskarens första nr från 1975 då Genos 2020 fyllde 90 år och firade med ett jubileumsseminarium. Några av HSF:s medlemmar har också suttit i GSF:s styrelse och i ledningsgruppen för lokalsektionen för huvudstadsnejden.

Samarbetet med **Arbis** pågick till våren 2018 varefter det blev mera sporadiskt till följd av att HSF:s månadsmöten måste flytta ut.

HSF har varit eller är medlem i Svenska Folkskolans Vänner (SFV) (åtm. t.o.m. 2014), Urklippsverkets vänner (Brages pressarkiv), Finlands svenska hembygdsförbund (samarbete inleddes 2018 och HSF blev medlem i förbundet 2020), Genealogiska Samfundet i Finland.

HSF håller fortlöpande kontakt med genealogiska sammanslutningar i Finland och Sverige och kontakten med Sveriges Släktforskarförbund aktiverades 2019.

Flera **utomstående personer har tagit kontakt** med föreningen med frågor om sina anor. För att svara på förfrågningarna har det inte funnits någon rutin, utan ibland har en styrelsemedlem åtagit sig uppgiften. Under senaste år har upprop lagts i i medlems-e-posten, dock utan respons.

SLÄKTFORSKARKONFERENSER

Under den senaste 20-årsperioden har fem **riksomfattande svenskspråkiga släktforsarkonferenser** hållits – en del samtidigt som de finska och i samarbete GSF: Borgå 2004, Pargas 2006, Helsingfors/Karjalatalo 2007, Mariehamn 2009 och Karleby 2013. Föreningen deltog med information, utställning och bokbord i de fyra förstnämnda.

Nyländsk släktforskardag startades av HSF med ett **seminarium på Arbis hösten 2019** med temat Soldater och soldattorp. Ingen släktforsarsamling hade hållits på finlandssvenskt håll sedan de landsomfattande släktforsarkonferenserna som hållits 1982–2013 upphörde. HSF togs på säng då ca 150 deltagare dök upp, inkl. intresserade från andra landsändor och Sverige. Släktforskarföreningar o.a. organisationer hade tidnings- och bokbord, och evenemanget uppmärksammades i press, radio och tv.

HSF ställde upp med bok- och tidningsförsäljningsbord på **Nyländska släktforskardagen II i Karis 2021** med temat Smeder och bruk (arr. Raseborgs släkt- och bygdeforskare), och på **den tredje släktforskardagen i Borgå 2022** med temat Herrgårdar i Östnyland och livet på dem (arr. Borgånejdens släkt- och bygdeforskare). Försäljningen av från biblioteket avyttrade böcker har varit god, därtill har några exemplar av Släktforskaren och Uppsatser funnit intresserade köpare.

HSF har också deltagit med egna avdelningar eller bord på en del andra evenemang:

- några enstaka gånger på GSF:S riksomfattande **Suku-släktforskardagar**.
- **Kuulutko Sukuuni?** HSF deltog 2015–2018 i släktforsarmässan Kuulutko sukuuni? i Vanda – det största i sitt slag i Finland med föredrag, utställare och släktforskningsmaterial till salu. Arr.

Vantaan Seudun Sukututkijat. 2019 beslöts att inte delta pga. svårigheter med bemanningen av försäljningsbordet under dagarna och då arbetsinsatsen i relation till nyttan bedömts vara för stor.

PUBLIKATIONER

Släktforskaren. Eftersom HSF betonar en hobbyaktig inställning till släktforskning skall också medlemstidningen Släktforskaren med intressanta artiklar av genealogisk och historisk art till sin karaktär vara en mera lättläst tidning än en vetenskaplig tidskrift. Det hindrar ändå inte att HSF betonar källkritisk forskning. Släktforskaren har utkommit med två nr per år.

Fr.o.m. nr 1/2007 har tidningen utkommit med pärmbladen i flerfärgstryck med fotografi på framsidan, ljusgul bakgrund och HSF-grön pärmtext. Det stora HSF-emblemet i svart på pärmen byttes ut mot ett litet i grönt – emblemet i svart hade med undantag av tre nummer sedan början 1975 prytt pärmen. Från 2009 trycktes bildkavalkaderna på mittuppslaget i färg, ombrytningen gjordes i Word, och från 2013 gjordes hela tidningen som färgtryck och det behövdes inte mera göras tryckplåtar för färgsidorna.

Kurt Marander var redaktör 2000–nr 1/2005 och efterträddes av Lars-Einar Floman för nr 2/2005–1/2009.

Lena Boström, Agneta Magnusson och Kristian Stockmann handhade tidningen 2/2009–2010, och redaktionen kompletterades med Rita Neittamo 2011, varefter Kristian Stockmann avgick.

År 2014 står Rita Neittamo som chefredaktör och redaktörer var Lena Boström, Henry Clay Ericsson och Anita Magnusson, som 2015 ersattes av Peter Ragnvaldsson, och Henry Clay Ericsson ersattes för 2017 av Anja-Bi Pulkkinen.

För nr 2/2017 var Rita Neittamo fortfarande chefredaktör och den övriga redaktionen bestod av Lena Boström och Peter Ragnvaldsson.

Tony Kronqvist tog över redaktörskapet inför nr 1/2018 och redaktionen har därtill bestått av Henrik Andersén och Alexandra Ramsay och från 2021 dessutom Henriikka Zilliacus-Tikkanen.

Ansvarig utgivare: Kaarlo Rainio –2014, Ulla Bäck 2015–2016, Peter Ragnvaldsson 2017-.

Layouten sköttes tidigare med egna krafter (Floman, Marander, Stockmann, Neittamo) men har fr.o.m. 2018 köpts av SandelinMedia Oy Ab/Rabbe Sandelin.

Tidningens tryckeri har varit Edita Prima Oy, Oy Print Mill Ab i Lovisa från 2008, WhyPrint Oy Ab från 2013 och Oy Nord Print Ab har tryckt tidningen fr.o.m. nr 2/2019.

Från att ha utkommit med det första numret 19.4.1975 på 16 stencilerade sidor (inte enbart fyra som det felaktigt står i 30-årshistoriken) har tidningen funnit sin form. Sidantalet har under 20-årsperioden varierat mellan 28 och 48; under 2003–2015 oftast uppgått till 44 men har efter det för det mesta varit 40 sidor.

Släktforskaren har varit föreningens främsta kontaktorgan beträffande både medlemmar och kontaktföreningar. Med den utökade användningen av e-post och webbplats kan en del information numera fås ut snabbare än via tidningen.

I början av perioden ingick ännu medlemslistor med kontaktuppgifter, men i.o.m. dataskyddslagen skulle det inte mera gå att distribuera dem utan samtligas samtycke.

På senare år har de flesta sammandrag av månadsföredragen ingått, men också andra artiklar.

För att hålla de stigande kostnaderna i schack trycks pärmarna fr.o.m. 2020 på samma papperstjocklek som insidorna. Fr.o.m. nr 2/2022 övergick Släktforskaren från offset till digitaltryck och från nr 1/2023 minskades pappersvikten.

För att öka tillgängligheten av artiklar att läsa under coronaperioden digitaliserades en del artiklar vartefter som upphovsrätter till texter och bilder kunde klarläggas och artiklarna sätts ut på HSF:s webbplats.

Tidigare exemplar av Släktforskaren och Uppsatser har erbjudits medlemmarna till rabatterat pris. Under 2020 genomgicks lagret av Släktforskaren och Uppsatser. HSF:s medlemmar fick sig tillsänt en förteckning över Uppsatsernas innehåll och erbjöds gratis överloppsexemplar av dem och av Släktforskaren under två tillfällen, men intresset var svagt.

En lista på samtliga artiklar som från starten 1975 och fram till 2021 ingått i Släktforskaren distribuerades till medlemmarna som bilaga till februarimedlems-e-posten 2022 och är också tillgänglig på HSF:s webbplats.

Artiklarna om våra förfäder föråldras ju inte utan är alltid lika aktuella – dock med brasklapp för nyare rön.

Skriftserien Uppsatser. Avsikten med skriftserien Uppsatser är att erbjuda medlemmarna en möjlighet att publicera längre uppsatser och utredningar över mera omfattande forskning som kan vara av intresse för en vidare krets: Upplagan har varit 300–420 ex. och distributionen har i första hand skett internt.

De två Uppsatser-skrifter som utkom under den senaste 20-årsperioden utvecklades och fick ett nytt format. Uppsatser XIV utkom 2017, efter sex års paus, med sju artiklar på 167 sidor, och Uppsatser XV utkom 2016 med sju artiklar på 204 sidor, nu i färg. Publikationskommittéer: XIV: Hans Andersin, Lars-Einar Floman (också red.), Kurt Marander, Per Göran Savander, Kristian Stockmann.

XV: Kristian Stockmann (ordf.), Christer Boije af Gennäs, Helena Boström, Henry Clay Ericsson, Rita Neittamo (red.)

En lista över artiklarna i Uppsatser I–XV finns på webbplatsen.

Utbytestidskrifter. En genomgång av och uppstädning av utbytestidskrifterna gjordes 2018–2019. Den uppdaterade listan publicerades i Släktforskaren 2/2019 och finns på webbplatsen.

Medlemspost. med närmast kommande evenemang och en del annan släktforskarrelaterad information har sänts per e-post vid behov och åtminstone de senaste fem åren 1–2 gånger i månaden. I skrivande stund har 95 % av medlemmarna e-post. En del viktig post har sänts per snigelpost till dem som saknar e-post.

Nya medlemmar har fått välkomstbrev och senaste nr av Släktforskaren.

Information och PR. Info-broschyren om HSF "Känner du dina rötter" trycktes 2015 och en uppdatering gjordes 2018 och ingick då också i Släktforskaren för att medlemmarna skulle kunna klippa ut den och ge åt någon intresserad.

Ett avlångt **bokmärke** med bilder av Släktforskarnumren och Uppsatser 2016 och kortinfo om HSF trycktes och har delats ut på bl.a. Bokmässan o.a. evenemang.

Styrelsen aktiverade **kontakterna med pressen** i samband med coronaåren och under 2020–2022 ingick släktforskar- och soldattorsrelaterade artiklar i åtminstone i Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Tag Plats (lokalhistorisk tidskrift i Västra Nyland), Hembygden (Finlands sv. hembygdsförbunds tidning), Landsbygdens folk, Kyrkpressen och Jalmari (Genealogiska Samfundets medlemsblad).

Också i några **tv- och radioprogram** har föreningen hörts och synats åtminstone de senaste åren.

HSF har tidvis **annonserat gratis** i **HBL:s Agenda**, Evenemax, senare Evenemang, om sina månadsmöten o.a. större tillställningar som är öppna för allmänheten.

GSF:s medlemsnätblad Jalmari har från 2019 berett plats för information om HSF:s tillställningar.

BIBLIOTEKET

Lars Holm, som hade varit bibliotekarie sedan 1999, efterträddes i september 2003 av Susan Strömberg. Christine Forsblom dejourerade 2012–2013 den ordinarie bibliotekarien. och i mars 2014 tillträdde Marianne Thun-Ericsson som bibliotekarie, varefter Siv Sumelius tog vid för 2016–2017 och Tony Kronqvist dejourerade vid behov.

Den lista som Lars Holm upprättat över bibliotekets bestånd datorfördes av Susan Strömberg 2003–2004. Under åren rensades en del dubletter och litteratur som inte hör hemma i ett specialbibliotek ut och den Word baserade boklistan uppdaterades. Konstaterades 2016 att föreningen fortfarande brottas med problemet med för många dubletter och till vissa delar föråldrat bokbestånd. Uppdateringen var inte slutförd, utrymmesbrist rådde i udda, bågande bokhyllor och böcker fanns i högar på borden.

År 2018 hade styrelsen en genomgång av läget och en arbetsgrupp bestående av Rita Neittamo, Alexandra Ramsay och Barbro Nygård tillsattes. Målsättningen var att gå igenom hela bokbeståndet, rensa ut all icke-vidkommande litteratur och dubletter, strukturera bokbeståndet och skapa en sökbar bokdatabas på webbplatsen. Hyllorna byttes ut och en ny hyllordning uppgjordes.

Katalogiseringen gjordes med samma klassifikationssystem som används på Genealogiska Samfundets bibliotek. Hösten 2019 fortsatte Neittamo och Ramsay bokgenomgången. Tidigare GSF-bibliotekarien Vuokko Pärssinen-Tainio kunde tack vare stiftelsebidrag anställas på timbas som experthjälp för den databasbaserade katalogiseringen. Biblioteksgruppen slutförde sitt arbete våren 2022, varefter Leif Eriksson blev biblioteksansvarig och fortsatte införandet av återstående några hundra böckerna i den sökbara databasen som kommer att omfatta över 1500 verk. Arbetet fortsätter och bokdatabasen uppdateras regelbundet.

Kategorierna är: handböcker i släktforskning, skol- och yrkesmatriklar, adelskalendrar och ättartavlor, släktböcker och personhistoria, lokal- och sockenhistoria, allmän historia om Finland och Sverige.

Från biblioteket utrensade böcker har sålts för symboliska summor till medlemmarna och på nyländska släktforskardagar.

Under perioden har böcker donerats och inköpts till HSF. I.o.m. att Genealogiska Samfundet 2022 pga. flytt till mindre utrymmen måste göra sig av med lejonparten av sitt bibliotek, kunde HSF komplettera sitt bibliotek med ett par hundra intressanta böcker därifrån.

Biblioteket har varit öppet ett par timmar regelbundet minst en dag i veckan t.o.m. våren 2014, varefter ett par tre ggr/månad t.o.m. våren 2017.

Biblioteksbesöken hade minskat eller nästan upphört helt, och fr.o.m. hösten 2017 var biblioteket öppet endast enligt förfrågningar och önskemål. Hösten 2021 var biblioteket öppet två gånger för utlåning och presentation av den nya sökbara bokdatabasen, dock utan besökare!

Efter att biblioteket omstrukturerats är det öppet en dag/månad och därtill enligt medlemmars behov. Trots den omfattande ansamlingen släktforskar- och släktforskarrelaterad litteratur – en av Finlands största samlingar på svenska – har biblioteksbesöken varit få.

ARKIVERING av HANDLINGAR

Beslut gjordes 2005 om digital arkivering utöver pappersarkivering av dokument så som verksamhetsberättelser, bokslut, Släktforskaren, Uppsatser, rapporter och protokoll m.m. I första hand skulle det gälla nya dokument men i mån av möjlighet även skanning av tidigare årgångar av tidningar och protokoll. På detta sätt hoppas man kunna underlätta framtida forskning rörande föreningens verksamhet. Projektet påbörjades men rann ut i sanden – sannolikt pga. "infoavbrott" då styrelsemedlemmar byttes ut. Dokument har sporadiskt arkiverats digitalt, och Släktforskaren arkiveras i pdf-format.

EKONOMIN

Medlemsavgifterna. Föreningens ekonomi grundar sig på medlemsavgifterna.

I början av perioden var medlemsavgifterna 2003: Årsmedlem 25,-, familjemedlem 15,- (utan egen tidn.), ständig medlem en engångsavgift 100,- +10,-/år för Släktforskaren.

Vid periodens utgång 2022 hade avgifterna stigit till: Årsmedlem 39,-, familjemedlem 25,- (utan egen tidn.), ständig medlem 300 euro + 14,-/år för Släktforskaren.

Förhöjningen för årsmedlem har alltså varit endast drygt 35 % på 20 år.

Understöd har under olika år erhållits åtminstone av Svenska Folkskolans vänner, Nylands svenska kulturfond, Sparbanksstiftelsen, Helene och Walter Grönqvists stiftelse, Kulturfonden Sverige-Finland, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, Nygrénska stiftelsen, Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo, Ingå sparbanksstiftelse, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt, Svenska litteratursällskapet, von Bondsdorffska fonden och Konstsamfundet för allt från verksamheten i allmänhet, hyra, föreläsare, seminarier, utställning och Släktforskaren till inköp av teknisk utrustning, reseunderstöd, forskning, biblioteket och understöd för soldattorpsprojektet. Frivilliga bidrag på några hundra euro per år från medlemmar har också inkommit.

Garantiföreningen för Helsingfors Släktforskare, som grundades 2000, insamlade medlemmarnas frivilliga bidrag. Medlen användes för att stöda föreningens verksamhet. På Garantiföreningens årsmöte 2007 beslöts enhälligt på dess styrelses förslag att Garantiföreningen skulle upplösas vilket skedde i början av 2008. De befintliga medlen på dryga 4 000,- euro överfördes till HSF:s konto.

CORONAÅREN

I mars stängdes Finland – liksom många andra länder – mer eller mindre ner pga. en coronapandemi som skulle visa sig räcka i drygt två år. Verksamheten kunde inte fortsätta med fysiska träffar utom i några undantagsfall under mindre smittsamma perioder.

Styrelsen beslöt vidta särskilda åtgärder för att så gott det gick hålla verksamheten i gång under andra former.

Under 2020–2022 inahierades tio månadsträffar och en jullunch, nio släktforskarverkstäder, och tolv DNA-klubbar, infoträff för nya medlemmar 2020 och två Öppet hus/klubblokals 25-årsjubileum 2020&2021, Släktforskningens dag 2021&2022, utfärden med kanonslup vid Sveaborg 2020 och resan till Dorpat/Tartu och Narva 2020&2021.

De månadsträffar som inte kunde hållas fysiskt hölls digitalt eller/och föredragen sattes ut på webbplatsen eller blev åtminstone en artikel i Släktforskaren. Gamla handstilar fortsatte med frågor, svar och övningsuppgifter via e-post.

Rättigheter klarerades och efterhand sattes digitaliserade artiklar ur äldre nr av Släktforskaren ut att läsas på webbplatsen. Medlems-e-posten fylldes av diverse tips om bl.a. släktforskarrelaterade tv- och radioprogram såväl i Finland som inom de nordiska länderna och t.o.m. länkar till sånger med släktanknytning för att muntra upp läget.

Arbetsgrupperna gick på sparlåga eller tog paus, styrelsen höll lika många möten som normalt men för det mesta digitalt.

Vi kunde konstatera att eftersom dagens släktforskning till stor del försiggår via nätet vår hobby, till den del den utförs vid hemdatorn eller bland familjedokument, inte påverkades i lika stor utsträckning som många andra av umgängesrestriktionerna.

FÖRBEREDELSE FÖR 50-ÅRSJUBILEET 2023

Varför vi firar 50-årsjubileum just 2023 – det finns flera datum att välja på. F.d. ordföranden Kurt Marander skrev 2009 en utredning med anledning av ett nyårsbrev där det stått att föreningen skulle ha grundats 27.2.1974. Han framhöll att det är Arbiskursläraren Ragnar Mannils 50-årsdag 16.5.1973 som skall anses som föreningens födelsedatum, eftersom de första entusiasterna ansett det datumet gälla (som en hommage, trots att idén uppstod 23.5 då Arbiskursdeltagarna firade Mannils 50 år). (*Se skild utredning under Historiefliken*).

Man hade ju också firat 10-, 20- och 30-årsjubileerna med uträkning från 1973.

En 50-årsjubileumsarbetsgrupp tillsattes 2020 för att börja planera jubileumspublikationer. Pga. coronaläget låg arbetet nere efter ett startmöte i november. Arbetsgruppen och styrelsen aktiverade sig 2022 med förberedelser. Beslöts att inte göra en regelrätt historik och konstaterades att tiden också blev för kort för en ny omgång Uppsatser. Pga. höga tryck- och postkostnader beslöts att inte heller göra en skild extra jubileumsbilaga till Släktforskaren, utan de nummer som utkommer få bli lite mera omfattande och en del material kan sättas ut på webbplatsen.

Planeringen av en jubileumsvecka 16 i april med festmiddag på Handelsgillet 18.4, öppet hus i klubblokalen 19.4 och seminariedag på Arbis 22.4 tog fart. Inbjudan har förutom till medlemmarna sänts ut till andra släktforskarföreningar, våra understödjare m.fl. kontakter.

En skild arbetsgrupp förberedde en enkät att skickas ut kring årsskiftet 2022/2023 för att fråga medlemmarna vad de anser om verksamheten och begära in önskemål. En sammanställning sändes medlemmarna per e-post våren 2022 och arbetsgruppen går igenom och utvärderar feedback och tips.

Samtidigt utkristalliserades behovet av en Historieflik på webbplatsen, dit avskrivet material från tidigare historiker och Släktforskaren om de tidigare jubileerna kunde sättas ut. En sammanställning av de senaste 20 åren saknades, så det blev läsning av verksamhetsberättelser och fart på tangenterna för att få något till stånd – om ock inte en fullständig historik.

FRAMTIDEN

Det kan med tillfredsställelse konstateras att ”**sedan senast**” – 40-årsjubileet – har efterlyst smågruppverksamhet och en databas för biblioteket materialiserats under de senaste åren och antavlesamlingen gått igenom, numrerats, listats och mappats, men en databas har inte skapats – där finns en del utmaningar och övervägningar som måste tas.

Av någon anledning har vägen med släktforskarintresse inte i lika hög grad i Svenskfinland utkristalliserat sig i medlemskap och aktivitet i en släktforskarförening som i det finska Finland och Sverige – i synnerhet inte när det gäller yngre åldersklasser.

Medlemskåren har vi dock lyckats hålla ungefärligt lika stor under åren, men omsättningen är också omfattande. En reell ökning skulle vara önskvärd. Det skulle gälla att komma över det magiska 230, där vi nu funnits just ovan eller under i några år, och upp till och över vår tidigare rekordnivå 251.

Ekonomi kan sägas ha nått en smärtgräns; till följd av ökade kostnader borde medlemsavgiften höjas, men det kan å andra sidan ha oönskade effekter. Frågan är vad som väger tyngre. Styrelsen har under de senaste åren intensifierat ansökningarna av understöd från fonder och stiftelser, men också där hopar svårigheterna sig då understöden blir allt mera projektspecifiserade medan behov för understöd för den ordinarie ”dagliga” verksamheten ökar.

Digitaliseringen – som i mångt och mycket är en välsignelse och underlättar vår släktforskning enormt – har också medfört att många kanske ”sitter hemma i sin lya”. Det kan finnas oanade och omedvetengjorda behov att träffas och utbyta erfarenheter för att undvika de fallgropar digitaliseringen också har medfört. Men digitaliseringen gör också att föreningen kunde fundera på nya verksamhetsformer på distans; det skulle möjliggöra för dem som bor längre bort eller av annan orsak inte kan komma till fysiska möten att delta i föreningens verksamhet.

Nya idéer. Att mötas i stora sammanhang är uppmuntrande; man får träffa ”alla andra” och märka hur stort intresset för ens egen hobby är. Men kanske vi också kunde gå in för flera möjligheter till informella träffar i små sammanhang där man kan diskutera och utbyta erfarenheter och berättelser, men därtill också samlas till digitala möten där en större skara kan delta – också de som finns på annan ort.

Olika initiativ och idéer borde stötas och blötas – och så slopar vi sådant som inte bär och går vidare med vad som visar sig fungera.
